

Helsingfors

av Kira-Maria Opperman



Helsingfors är en vacker och underbar stad med härliga invånare. Staden ligger på Finlands södra kust men befinner sig också längre in i landet. Helsingfors har mycket att bjuda på och exakt vad just du behöver, allt du bara kan tänka dig hittar staden ett sätt att ge det åt dig! hav? bra skolor? natur? sjukvård? eller till och med en bondgård? Helsingfors fixar! Helsingfors är en medelstor stad med 59 stadsdelar. Från dess minsta stadsdel Eira till dess största stadsdel Nordsjö. Alla dessa 59 stadsdelar har något speciellt att bjuda på.



Vintern, våren, sommaren och hösten, alla årstider som bäst! Vintern, den magi fullaste tiden på året. Doften av färska julgranar och varmt glögg har tagit över staden. Glada människor med julkänsla som går på de vackra snöiga gatorna och beundrar den fina staden. Så småningom börjar snögubbarna ändå smälta bort och våren tar över.



Solen smälter bort all snö och tillslut kan man se hur Helsingfors blommar upp. Efter våren kommer sommaren, med sommarlov. Skolorna slutar och glada barn hoppar omkring med glass i handen och härliga sommarutflykter väntar. En färd till Helsingfors unika skärgård eller en dag på simstadion. Allt möjligt roligt erbjuder staden. Så

småningom börjar löven på träden bli färgglada och en ljuvlig höst har kommit. Hela Helsingfors har fått ny färg och svamparna växer fram. Efter en stund faller löven ner och barnens lekar börjar i lövhögarna.



Helsingfors är en speciell stad på många olika sätt. Jag frågade min mamma vad hon tycker är speciellt med Helsingfors och hon svarade "Helsingfors är speciellt tack vare av att det finns så mycket natur samtidigt som man befinner sig mitt i staden, stranden och havet är alltid nära och stadens arkitektur t.ex. Ode och Tripla" Ode är ett stort ganska nytt bibliotek och Tripla är ett splitternytt köpcenter. Tripla är faktiskt det största köpcentret i hela norden. Annat speciellt med Helsingfors är att det finns cykelvägar, många lekparkar för barnen, sporthallar och till och med vinterbad på vintern ute i havet. Det är till och med lätt att fiska i Helsingfors! Stadens hav har rikligt med olika fiskarter som t.ex. abborren, gäddan, öringen och laxen.



Helsingfors er hin fallega höfuðborg Finnlands með mikla náttúrufegurð og áhugaverða staði haim að sækja. Velkomin til Finnlands!

Helsingfors er ett vakkert og natur rike by i landet Finland. Velkommen til Helsingfors!

Helsingfors är en vacker och naturrik stad i Finland. Välkommen till Helsingfors!

Helsinki on kaunis ja kaupungilla on paljon luonnonrikkauksia. Tervetuloa Helsinkiin!

